

Cykelrute 2
13 km



Skovlund

Vejlevej

Allingvej

Fårholtvej

Tiphedevej

Højbovej

Porskervej

Kvievej

Lundvej

Ansagervej

Kviesøvej

Kærbæk

Kærbækvej

Kviesøvej

Melbyvej

Ansager

Tiphedevej

Kvievej

Holtdårdvej

Hestkærvej

Vejlevej

Hestkærbovej

Nørremølsvej

2

Kanalvej

1

Kvievej

Rødsandvej

Vestervangsvej

Grøndevej

Grøndevej

3

4

Sønderbro

Starupvej

Krogagervej

Ansagerlandevej

Mølgårdvej

Grønmoesevej

Stenderup

Tingvejen

Cykelrute 2

13 km

Vi cykler fra Den gamle Station ad Stationsvej til OK tanken og fortsætter ad stien (Den tidligere banedæmning)

For enden af stien, drej til højre ad Kanalvej

For enden af stien, ved det lille hus, med udsigt over Varde ådal, følg stien til venstre, langs med den sløjfede kanal. Vi kører langs med Varde å til den drejer mod Hodde. Vi kommer op på Grødevej.

Vi følger landevejen til venstre, mod Ansager.

Ved Grønrosevej drejer vi til højre. Lidt senere drejer vi til venstre gennem Ansager plantage.

Vi passerer den gamle plantørbolig.

Ved udkanten af plantagen, ved Sønderbro ser vi mindestenen for Morten Hansen.

Vi fortsætter lige over vejen, til en sti, der fører til Starupvej.

Drej til venstre til krydset og til højre ad Søndergade.

1. Jernbanen

Allerede i 1895 havde man et møde på Ansager hotel, hvor der blev ytret ønske om en togforbindelse Varde-Ansager-Grindsted. Der opstod uenighed om linieføringen, da nogle ville have en Grindsted-Tistrup bane. Man diskuterede og tiden gik og så kom I. Verdenskrig med varremangel. Først i 1919 blev banen åbnet, men da var den så blevet dobbelt så dyr som beregnet og den kom aldrig til at give overskud. 1972 blev banen nedlagt.

Til venstre har man udsigt til Rie og Helge Engelbrechts " Mariehaven", hvor der bliver holdt koncerter, med plads til 1500 tilskuere. Haven blev indviet i sommeren 2009.

2. Kanalen

1940 blev det besluttet at udvide Karlsgårdværket. Der skulle graves en kanal fra stemmeværket til Holme å , så der blev tilført mere vand til Karlsgårdværket. Kanalen skulle have været færdig i sept. 1942, men på grund af manglende arbejdskraft skete det først 30. maj 1945. I Foråret 1942 blev der bygget 3 barakker ved Sønderbro i Ansager, for at huse de udskevne kanalarbejdere. Året efter blev der bygget yderligere 5 barakker. Sidst i krigen blev de overtaget af den tyske værnemagt og senere af flygtningene.

For at hjælpe den truede fisk, snæbelen, blev det besluttet at genoprette Varde å, og sløjfe kanalen, hvilket skete 1. juni 2010.

3. Plantørboligen

Plantørboligen blev bygget 1882. Den første plantør var Ole Nikolajsen, men han flyttede fra sognet.. 1887 blev Jens Lauridsen Gejl plantør. Emil Gejl 1919-1926, Laurids Gejl 1927-1963 og Kaj Gejl 1964-1990.

4. Mindesten

Mindesten for Morten Hansen, for hans indsats ved anlæggelsen af Ansager plantage. Han ejede Ansager vandmølle og en stor del af plantagens jord